

Een korte geschiedenis Op 9 maart 1969 werd er in de Ankeveense Sint Martinus parochie een koor opgericht. Pastoor Hein de Goede schreef deze dag als eerste repetitie datum uit. Er kwamen die avond maar liefst 32 aanmeldingen. Dit waren overigens niet alleen Ankeveners maar ook mensen van buiten het dorp. De heer Jan Timmers werd de eerste dirigent van ons koor, maar al snel gaf hij het dirigeerstokje over aan Gert Veenman die dat zo'n 7 jaar volhield. Het instuderen van liedjes gebeurde op het gehoor door te luisteren naar bandopnames van een ander koor. Er werden hoofdzakelijk eenvoudige eenstemmige nummers ingestudeerd, vaak op bekende melodieën.

In de jaren 90, onder leiding van dirigent Jan van Ingen, zijn we meerstemmige nummers gaan instuderen. In die tijd werd er ook meer muziek voor koren geschreven. We zijn ook ons kerkelijke repertoire gaan uitbreiden met modernere muziek als popsongs en close Harmony nummers. Voor een aantal liedjes zijn Nederlandse teksten geschreven door koorleden of familie. We hebben nu 3 bundels met liedjes; de kerkelijke, kerst en concert map.

In de jaren 70 en 80 werd er gezongen in alle (niet alleen katholieke) kerken in 't Gooi. Tegenwoordig is dit hoofdzakelijk in de KAN kerken. We begeleiden de viering hoofdzakelijk op zaterdag avond. We treden ook wel eens op in bejaarden of verzorgingshuizen.

Het ledenaantal groeide, er zijn zelfs ooit 93 leden geweest. De laatste jaren schommelt het aantal leden rond de 50.

Met de viering van ons 25 jarig bestaan hebben we de naam Ankeveens Jongerenkoor veranderd in "All Directions!". Doordat er zangers vanaf het begin lid zijn is de gemiddelde leeftijd niet meer echt JONG te noemen. Ook met ons repertoire kunnen we alle kanten op vandaar deze naam.

Met het vertrek van Jan van Ingen als dirigent, kort na het 25-jarig jubileum heeft het koor een onrustige periode meegemaakt. Het bleek niet makkelijk een dirigent te vinden die paste bij ons en onze brede opvatting van muziek (van het begeleiden van kerkelijke vieringen, het geven van close harmony concerten tot het zingen van popsongs). Gelukkig was daar altijd onze trouwe 'inval' dirigent Hans van Ingen die ons door vele dirigent-loze tijden heeft geholpen.

Na enige tijd kwamen wij in contact met Theo Hoogenboom uit Amersfoort. Precies 5 jaar heeft hij voor het koor gestaan en ons verder op weg geholpen om het koor te verbeteren en ons repertoire te vernieuwen. Onder leiding van Theo en met Dianne Heystee achter de piano namen we ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan een prachtige kerst cd op.

Daarna kwam Bruce Skinner. Hij is 9 jaar bij ons gebleven. Deze Amerikaanse Nederlander liet ons niet alleen swingen maar bracht ons koor ook weer op een hoger plan. Het repertoire is verrijkt met pop en rocksongs en zo vinden we steeds een nieuwe uitdaging. Bruce nam in 2020 afscheid van het koor.

Na de Corona heeft Arjen Busscher het stokje overgenomen. Arjen zal ons naar de Passion van 2024 brengen. Daar is nog veel instudeerwerk voor nodig maar wij hebben alle vertrouwen in het leiderschap en alle kennis van Arjen.

Naast een fantastische dirigent hebben we ook een fantastische pianiste; Ludmila de Klerk-Tokareva. En drummer Walter Mansveld.

Lees [hier](#) meer over deze mensen.